

Tussen 'Droom & Daad'

Gelderse Museumdag 2015 op zaterdag 24 oktober a.s.
Entree die dag maar € 1,00
Museum al open vanaf 10.00 uur!

De tiende editie van de Gelderse Museumdag valt ook dit jaar in de herfstvakantie.
Het thema is eveneens het onderwerp van de Maand van de Geschiedenis 2015.

Dromen doen we allemaal, maar wanneer worden dromen werkelijkheid? Wat waren de dromen van vroeger die de wereld van nu hebben gevormd? Wat zit er tussen dromen en doen? Maar ook, hoe kunnen (boze) dromen tot afschuwelijke daden leiden? Het thema gaat over hoop, geloof, idealisme, angst, liefde, vrijheid en wilskracht.



Eeuwenlang droomden mensen van het idyllische Arcadië, het zonovergoten land waar herders hun onbedorven leven leidden, waar herderinnen met prinses trouwden. Er wordt gemusiceerd en er klinkt een toverfluit, goden en nimfen verpozen er met gewone mensen. Niet altijd ging dat goed, het mythische verhaal van de nimf Daphne die verandert in een laurierboom, om te ontsnappen aan de opdringerige achtervolging door de god Apollo, sprak vele eeuwen na de Griekse oudheid de bewoners van ons land sterk aan.

Toneelstukken en liedjes speelden zich in de zeventiende eeuw vaak af in deze gedroomde, mythologische wereld. De voorstelling ervan treffen we aan op tegels met herders en herderinnetjes, die tot ver in de negentiende eeuw een massale afzet kenden. Het museum toont tal van andere tegels en tegeltableaus die passen in het thema 'Tussen Droom & Daad'